

INVITATION TIL DE EGNSHISTORISKE FORENINGER.

Hermed har vi den glæde at kunne invitere til et besøg på Filadelfias Museum lørdag den 27. januar kl 14.00, Kolonivej 2, 4293 Dianalund.

Vi får adgang til museet samt en rundvisning på området. Entré 20 kr.

Af hensyn til museets frivillige bemanning må vi bede om en uforpligtende forhåndstilmelding senest tirsdag den 23. kl 22.00 til kbgottfredsen@gmail.com



I 1897 blev Anstalten for Epileptiske i Tersløse stiftet af landsbylægen Adolph Sell. Udgangspunktet var simpelthen en forening, der skaffede sig indtægter ved loppemarkeder. Kort efter blev betegnelsen Kolonien Filadelfia. Da jernbanen i 1901 kom til, blev navnet Dianalund.

Adolph Sell var stærkt interesseret i forskningen i epilepsi samt i sindssygdomme som helhed. Han havde et stort og varmt ønske om at gøre noget for disse mennesker ud fra et kristent livsgrundlag. Hans ønske var at skabe et hjem for de syge. Filadelfia betyder broderkærlighed.

Ved Adolph Sells død i 1921 var kolonien vokset til 150 tønder land med 550 patienter, bosat i 30 smukke bygninger af god kvalitet. Kolonien blev drevet som en moderne virksomhed, hvor man satsede på i videst muligt omfang at være selvforsynende med så godt som alt. Kolonien Filadelfia blev næsten identisk med landsbyen Dianalund.

I forbindelse med 100 års jubilæet blev der udgivet en bog, og museet blev stiftet. På museet får man et godt indblik i 100 års arbejde med de syge, alt i bedste mening og ud fra tidens bedste viden. Vi ser bl. a. senge, konstrueret med henblik på, at de syge ikke kunne falde ud og slå sig under anfald.